



50 jaar  
1964-2014

## Huldiging 50 jaar Dalo

Welkom aan al de genodigden: het stadsbestuur met Burgemeester Peter Van Veldhoven, de sportdienst en sportraad, het juryteam en al de Dalovrienden, medewerkers en medewerksters die op zijn of haar manier hebben bijgedragen om van Dalo te maken wat het nu is.

Dames en Heren. Wij bestaan dit jaar 50 jaar en dat willen wij vieren samen met jullie. Door de drukke agenda in het voorjaar hebben we dit feest uitgesteld tot nu om het samen te doen met het ledenfeest.

Op 2 maart 1964 is Dalo ontstaan als onderafdeling van Daring Leuven. De pioniers van toen: Frans Verdonck, Thony Hoedemakers, Frans Slegers en Theo Bloemen vormden het eerste bestuur. Ze kregen hulp van 3 Leuvense trainers, Felix Van Den Bosche, Lambert Boffe en Joke Siaens, die twee maal in de week, op woensdag en zaterdagmiddag, training kwamen geven hier in Lommel.

Het jaar 1965 is gekend omdat in dat jaar de sintelbaan werd ingehuldigd door de toenmalige burgemeester René Verhoeven. Frans Berckmans, Fons Flemings en Jo Lenaerts werden in het bestuur opgenomen. De 1 mei meeting was de eerste grote meeting met de toekomstige kampioen Fons Breydenbach en Johan Janssens, Jan Van Ham, Frans Van Roy, Frans Haesendonckx, Roosen, Clem Valkenborghs, Nik Janssens en Jo Lenaerts.

In 1969 werd de eerste veldloop ingericht, toen nog maar alleen voor mannen. Dit gebeuren hebben wij ondertussen al 45 jaar in de prachtige accommodatie van Provil mogen inrichten. De winnaars uit die jaren waren grote kampioenen: Ron Hill, Miel Puttemans, Gaston Roelands en Johan Janssens.

Er werd ook 'n reclame boekje gemaakt door de toenmalige secretaresse Magda Vinken om uit de onkosten te geraken. Gene Huysmans werd de nieuwe kassier in plaats van Fons Flemings. Frans Verdonck wisselde het voorzitterschap met Theo Bloemen en het bestuur en trainers werden verdubbeld met Frans Haesendonckx, Jaak Poets, Vik Grevendonck, Jean Vereyken, Johan Janssens, Fons Mannaerts, Jan Verhoeven, Louis Van de Broek, Bullen en Meurisse Vervaet. Vic Werelds werd ondertussen de PR in het bestuur en richtte in Peer een onderafdeling op. Hij kreeg het voor elkaar om in Peer het Belgische marathonkampioenschap in te richten. In '69 werd uiteindelijk de vzw DALO opgericht.

De beginjaren '70 waren zeer succesvol. Fons Breydenbach werd onze vaandeldrager met een Belgisch record 4x100. Daarnaast werd Johan Janssens 4 x geselecteerd voor de wereldkampioenschappen. Bij de jongerenkampioenen op de heyzel waren Patrick Hens, Willekens, Gerda van Duffel,

Diane Stans, Van Summeren, Ludo vandenbroek en Schuurmans. Andre Meus, An Poets en Heidy Theunis gaven het beste van zichzelf om de jeugd\_optimaal te trainen en voor te bereiden voor de vele wedstrijden en interclubs.

Door Burgemeester Renè Verhoeven werd op 20 mei '72 de gloednieuwe lichtinstallatie aangestoken voor de groots opgezette avondmeeting met veel bekende lopers. Om geld in het laadje te krijgen, werden mosselfeesten ingericht en werd in het café van Jan Verhoeven eenmalig een carnavalsbal georganiseerd. Als er op zondag geen wedstrijd was, werd er door talloze atleten aan duurlopen gedaan in Pijnven onder leiding van André Decolfmaeker. Er werd ieder jaar een loopstage in Ovifat in de Ardennen georganiseerd. Het gebeurde al wel eens dat er verloren gelopen werd en zo proefde Swa zijn eerste portie gras. Het waren de gloriejaren van Andre Decolfmaeker die getraind werd door Johan Janssens.

De veteranen van toen, begonnen aan hun internationale gloriejaren in '78. Door dagelijkse training en een grote gedrevenheid kon deze groep lopers topprestaties neerzetten.

De eerste keer gingen Frans Vanmoer en ik met een Antwerpse bus naar het WK voor de 10 km in West-Berlijn, toen nog een eiland in Oost-Duitsland. Tot 5 keer toe moesten we ons paspoort afgeven en telkens kregen we er eentje tekort terug. Dat laatste paspoort kostte iedere keer fooi.

In '79 was het WK in Bolton in Engeland aan de beurt, met op zaterdag de 10 km voor Frans, Rik Geenen en op zondag nog eens 25 km voor mij erbij. In de studentenkamers van de universiteit van Manchester mochten we overnachten.

Ondertussen hadden onze juniors een Belgisch record in 4 x 100 behaald.

Het volgende WK ging door in Glasgow, in Schotland in '80, met de 10 km voor Frans, Rik en mij. s' Anderendaags liep ik mijn eerste marathon in 3 u en 3 sec. 's Morgens om half negen werden we naar de start begeleid door een orkest van doedelzakken. Als ik nu een doedelzak hoor, sta ik opnieuw in de startblokken...

Er waren nog Lommelse veteranen die de smaak van de marathon te pakken hadden: Meurisse Vervaeet zijn beste marathon klokte in Egmond aan zee af op 2u25'. Pierre Geens en Jules Lambrechts presteerden hun beste marathon in Etten Leur na 2u45'. In Eindhoven liep ik de marathon, in 2u59'20".

De veteranen bleven ondertussen hoge toppen scheren. Onder begeleiding van voorzitter Frans Haesendonckx gingen we met een bus supporters naar het WK in Perpignan, Frankrijk om Frans, Rik, Frans Dries en mezelf een riem onder het hart te steken. Om de onkosten te beperken, we betaalden trouwens altijd alles zelf, werd er geslapen in Spanje en gelopen in Frankrijk.

Ondertussen haalde Vic Werelds het BK voor de marathon naar Peer. Op de piste gebeurde er ook van alles. Scholier Erwin Van Endert gooide de speer 70m66. Jammer genoeg heeft een vreselijke ziekte deze klassebak het leven gekost. Jan Vervaet, zoon van Meurisse, won van Eric Nijs, toen een topatleet, het BK hoogspringen. Dalo richtte een 3 daags Belgisch kampioenschap in voor mindervaliden.

Een jaar later was het EK in Arolsen en liepen Mon Jansen, Frans Vanmoer, Pierre Geens, Meurisse Vervaet, Andre Van De Durpel en ik de 10 km. Bij de 25km liepen we door de Belgische kazerne, onder aanmoediging van de soldaten. Kwestie van eens een ander publiek te hebben.

In dat zelfde jaar werd het Belgisch kampioenschap marathon naar Lommel gehaald.

Onder begeleiding van voorzitter Theo Bloemen gingen we met vijf veteranen en een bus met supporters in '87 voor het EK 10km en 25 km naar Tsjechië. Daar hebben we Theo gekroond voor zijn tomeloze inzet, letterlijk met een kroon op zijn hoofd ,want de kroon was toen daar de munt.

Eén van de bijzonderste wedstrijden was wel in Birmingham in '89 waar Mon en ikzelf de 10km en de 25 km gelopen hebben. 's Zondags was er zo'n koude regenstorm dat de organisatoren het stedelijk zwembad hebben laten verwarmen tot 30 graden om de verkleumde lopers terug op te warmen. Heerlijk was dat.

Ondertussen werd door de club in Lommel al vijf jaar een veldloop voor vrouwen ingericht. Hierdoor kregen de Dalovrouwen ook kansen om wedstrijden te lopen. Irene Hamblok was zo'n buitenbeentje. Ze werd in '89 Belgisch kampioene in de marathon met 3 u 01'. Ze is nog steeds een topatlete want ze loopt nu nog een marathon in 3u22'.

Voor het 1000jarig bestaan van Lommel in '90, werd een 1.000 m meeting georganiseerd vanaf pupillen tot masters dames en heren. Op het einde merkte Gene Huysmans dat zijn clubgeld op was en de laatste podia heeft Gene zelf uit zijn eigen zak betaalt...

Rudy Reymen was ondertussen al secretaris toen de plannen van een stadion in zicht kwamen. Dankzij hem hebben ze een magazijn gemaakt onder de tribune. Daar bergen we ons materiaal nog steeds in op.

Onder het voorzitterschap van Frans Haesendonckx werd er een 2 daagse veldloop ingericht. De podia bij de meisjes waren voor Liesbeth Poorters, Nathalie Cuivers, Hilde Walbert, Cris Mertens en Anja Jansen. Bij de jongens stonden Roel Soons, Mark Van De Berk en Frans Van Ham op het podium en Benny Poets verpletterde zijn tegenstanders met voorsprong bij de junioren. Ivo

Claes, nu al jaren Dalotrainer, won afgetekend bij de senioren. De toenmalige trainers waren An Poets, André Meus, Johan Jansens, Chris Mertens, Stijn Vereeken en Swa Claes. Swa is ondertussen al 35 jaar lid en al 19 jaar trainer van Dalo.

Door de stad Lommel werd Wouter Tollet als beloftevolle jongere verkozen. Andere jongeren met veel in hun mars op vlak van lopen en kampnummers, waren Hans Van Ham, Raf Theunis, Wim Cochet, Bart en Inge Geukens.

Onder leiding van Frans Haesendoncks werd op 25 april '92 in Lommel het BK voor 10km ingericht. Deze wedstrijd gold als een test voor een deelname voor de Olympische spelen in Barcelona. De Belgische elite bestond bij de vrouwen uit Lieve Slegers, Veronique Collard en Mia Van Landeghem. Bij de jongens streden Vincent Rousseau, William Van Dijck, Jos Maes, Ivo Claes, Raf Wijns en Rudy Wallem met vele buitenlandse atleten om naar Barcelona te mogen gaan. Bij de heren werd Ivo Claes derde in 28'54 en André De Colfmaker was 12de met 30'08 achter zijn naam.

In '94 bestond Dalo 30 jaar en dat kon niet onopgemerkt voorbij gaan. In de Moffel vertelde de toenmalige voorzitter Johan Janssens in zijn openingsspeech dat Dalo 8 meetings had gehouden in dat jaar en dat er 23 Limburgse kampioenen een beloning zouden krijgen. De succesvolle vrouwen waren: An Poets, Silvie Pennemans, Ilse Meus, An Maes, Silvie Poorters, Alida Van Bommel, Lisbeth Dirix, Inne Eerdeken, Linda Kuppens en Annelies Verduyckt. Voor de mannen waren dat: Steven Van Bommel, Wim Cochet, Pierre Geens, Mon Jansen, Harry Geuens, Frans Van Moer, Hans Van Ham, Raf Theunis, Ronald Reymen en Cris Rademakers. Bart Janssens gooide, als kadet de speer 63m68 ver, een Belgische record. Theo Bloemen kreeg bloemen en een kratje wijn voor zijn onvermoeibare inzet.

In dat jaar werd ook onze apparatuur professioneler. Door een samenwerking met enkele Antwerpse clubs werd een elektronische tijdopnemer en een windmeter aangeschaft, die Dalo 5 maal per jaar mag gebruiken.

Op 11 januari '98 werd de 30ste veldloop ingericht voor de mannen en de 16 voor de vrouwen, een belangrijke wedstrijd voor Mon. Hij liep met veel uitgenodigde atleten zijn laatste wedstrijd en zoals altijd heeft hij zijn best gedaan voor het hoogste schavotje. Mon Jansen heeft een formidabel palmares. Hij werd in '91 verkozen tot sportman van het jaar door de stad Lommel. In zijn 20 jarige loopcarrière, werd Mon 8 x Belgisch kampioen op de piste van 1.500 tot 10.000m, 30 x Limburgs kampioen, 2 maal brons en eenmaal zilver op het Europees kampioenschap. Hij heeft 10 jaar lang het Belgisch record gehouden op 3.000m in 8'31". Zijn beste tijd op 5.000m was 14'42" en 30'46" op de 10.000m. Hij liep op zijn 40ste 5.000m in 14'46". Ga ze maar eens

zoeken die dat vandaag nog kunnen. In het totaal heeft Mon 750 wedstrijden gelopen.

Ondertussen had Dalo op zijn veldlopen zeer veel bekende atleten zien passeren. Johan Janssens liep met mannen als Ron Hill, Miel Puttemans, Gaston Roelands, Karel Lismont, Bob Verbeeck en Rik Ceulemans. De Dalovrouwen moesten het toen opnemen tegen Francine en Anja Peeters, Andrea Laplasse, Mia Van Tongerlo en Monique Vaesen.

De lang verwachte tribune met 200 zitplaatsen, dus ook ons magazijn, werd in '99 ingehuldigd door burgemeester Louis Van Veldhoven. In 2001 was het de beurt aan een nieuwe kunststofpiste met 'n grote 1.000m meeting.

2002 was een goed jaar voor de club, met talloze atleten waarvan er velen gevierd werden om hun records onder andere Inge en Bart Geukens in kogel en discus, Wouter Tollet en Katleen Smet als lopers. Kim Van Hertem, nog steeds een grote atlete, werd toen door de stad verkozen als beloftevolle jongere.

Ondertussen was het bestuur versterkt door Jos Aerts, Cristine Van Impe en mij. Fernand Geukens nam het secretariaat over van Rudy Reymen en heeft dat nog steeds onder zijn hoede. Gene Huysmans gaf, na 33 jaar met hart en ziel het clubgeld beheerd te hebben, zijn kassa door aan Benny Poets. Even later mocht het bestuur Margo Schepers, Marc Beliën, Peter Michiels, Stefano Schrijvers, Manu Van Lishout en Hilde van Langendonck van harte welkom heten.

Door sponsoring van KWB Kattenbos, ijzerhandel Van Rietveld en een familielid van Fernand, werd het materiaal uitgebreid met 150 stalen piketten om veldlopen en andere activiteiten af te bakenen.

Ten huizen van voorzitter Jan Van Ham werd door de KAV en Dalo een eerste start-to-run in het leven geroepen. Hans Van Ham en José Diricks waren de eerste begeleiders om kandidaten 2 x per jaar in 10 weken tijd 5 km te leren lopen. Na 2 jaar heb ik dit overgenomen en begeleidt ik dit nog steeds, slechts eenmaal per jaar. Ik heb in mijn 35-jarige carrière 688 wedstrijden gelopen, met vele ere en eerste plaatsen waarvan 12 x Limburgs kampioen en 'n derde plaats op het Belgisch kampioenschap halve marathon. In 2007 mocht ik de trofee voor sportverdienste van de stad ontvangen voor mijn grote inzet. Lopen zit er minder in maar nieuwelingen begeleiden, materiaal beheren en karweitjes opknappen en jureren des te meer. Ik hoop in de toekomst nog veel geslaagde loopsters te kunnen feliciteren met een zoentje en voor de mannen... zoek ik de gepaste assistente, hé Peter.

Door het lobbywerk van Fernand Geukens hebben we ondertussen al 18 juryleden om de meetings in goed banen te leiden. En dankzij Margo Schepers hebben we elk jaar een stage waarbij jong en oud training krijgt naast gezellig samenzijn.

Na enkele jaren geleden wenste Jan Van Ham als voorzitter een stap terug te zetten en kreeg het bestuur met Patrick De Locht een nieuw gezicht . In 'n club gebeuren mooie en minder mooi dingen. We moesten afscheid nemen van Frans Van Moer, een groot sportman en een kampioen in hart en nieren. Frans hielp bij de veldloop en andere organisaties maar heeft de strijd tegen kanker verloren.

Sinds 10 jaar neemt Dalo ook deel aan het Limburgs cross criterium. Het LCC vertegenwoordigd 9 clubs en heeft sinds 2009 Fernand als voorzitter en ben ik clubafgevaardigde. De prijs-uitdelingen vonden de eerste jaren plaats in de prachtige zaal van Provil.

In 2010 kwam er, na vele jaren aandringen bij de stad, een doorbraak in het dossier van een degelijke en grote pisteverlichting. Hierdoor konden we eindelijk 's avonds ook op de piste sporten. Tijdens de Eerste nacht van Lommel werd deze verlichting door burgemeester Peter Van Veldhoven officieel aangestoken.

Het was al langer geweten dat de stadsdienst en de sportraad graag wilden dat Dalo de Lenteloop mee organiseerde. In november 2012 werd de eerste keer samen gezeten om van de Lenteloop iets nieuws te maken. Een jaar later werd de jeugdloop, gedragen door de scholen, behouden maar de 5km en 10km moesten plaats ruimen voor de 10mijl. Theo Mannaerts zette zijn schouders onder dit project door het parcours te zoeken. Het moesten 4 rondes van 4 km zijn voor een volwaardige 10 mijl. De joggers konden hierdoor voor één of meerdere rondes kiezen. Het parcours werd goed gekeurd in het comité met Willy Quinten, Theo Mannaerts, Patrick Delocht, Fernand Geukens en mezelf. De stadsdienst, sportdienst en sportraad overtuigd krijgen voor deze nieuwe formule lukte dankzij de medewerking van Frank Torfs en Jasmine Van Grieken. De club hield aan dit evenement echter een serieuze kater over waardoor beslist werd om de Lenteloop niet meer in het centrum te organiseren maar wel in 2014 aan de piste. Dankzij het lobbywerk van Theo bij de Lommelse scholen verdubbelde dit jaar het aantal deelnemers bij de jeugd. De veiligere omgeving was veel interessanter voor de lopers, de omstanders en de supporters. Bovendien werd hierdoor de 10 mijl een groene 10 mijl. De Lenteloop op vrijdagavond en de 10 mijl op zaterdag, werd een geslaagde onderneming en voor herhaling vatbaar. Onze club mag er in 2015 weer een prachtige organisatie van maken.

Tot slot mag het door iedereen geweten zijn wie er heden ten dage verantwoordelijk is voor al deze prachtige organisaties. Het huidige bestuur wordt voorgezeten door Patrick De Locht. Hij krijgt hulp van ondervoorzitter Ludo Van Hertem, secretaris Fernand Geukens en Penningmeester Jan Coenen. Als materiaalmeester krijg ik hulp van Gert VandenBerk. Margo Schepers is

stagebegeleidster en Peter Michiels werkt mee waar nodig. Ons trainingsteam bestaat nu uit de oldtimers Ivo en Swa, en de jongere: Inge Geukens, Jolien De Vrint, Susi Vanneylen, Inne Gielen, Els Stechelmans, Loes Jaenen en Eline Van Lishout. En tot slot mogen we niet vergeten dat we bij al deze activiteiten mogen rekenen op een ploeg behulpzame vrijwilligers.

In de loop van de laatste jaren hebben onze atleten in allerhande disciplines prachtige resultaten behaald, zowel nationaal en provinciaal. Met trots vermelden we alfabetisch onze winnaars van de laatste 5 jaar:

Bijlemans Tom 2 x goud  
Coenen Simon 2 x goud  
Cools Lucas 17 x goud  
Claes Swa 10 x goud  
Claes Teun 7 x goud  
Claes Flore 1 x goud  
Claes Lucia 2 x goud  
Czapka Jarne 1 x goud  
De Cremer Glen 5 x goud  
D'joos Siemen 3 x goud  
Eerdeken Sam 15 x goud  
Geukens Inge 6 x goud  
Gerits Crista 1 x goud  
Janssens Jeroen 6 x goud  
Hamblok Irene 1 x goud marathon +50jaar  
Keim Amber 1 x goud  
Maes Geert 3 x goud  
Maes Francine 2 x goud  
Maes Jonas 1 x goud  
Marinelli Vincent 3 x goud  
Michiels Jasper 2 x goud  
Michiels Peter 2 x goud  
Nijs Alice 7 x goud  
Pirard Marian 6 x goud  
Poets Ward 1 x goud  
Rubbrecht Sofie 1 x goud  
Steensels Hendrik 1 x goud  
Schepers Margo 4 x goud  
Teunkens Karel 6 x goud  
Vandendungen Sten 4 x goud  
Van Hertem Kim 13 x goud  
Van Moorsel Robin 1x goud



Beste vrienden, dit was een korte samenvatting van wat er in die 50 jaar binnen onze club is gebeurd en gepresteerd. Heel veel mensen hebben de vreugde van lopen gevonden en er zijn er ook veel die geholpen hebben om Dalo op te bouwen en uit te breiden. Laat ons hopen dat Dalo in de toekomst zo mag blijven groeien...

Ik verontschuldig me voor kleine foutjes en mocht zich iemand geroepen voelen om er een boek van te schrijven, die mag met dit overzicht beginnen...

Dank u voor het luisteren.

Victor Geypen